

Rachel Bohlin

Och den ljusnande framtid är vår?

Du står vid dörröppningen, väntar på signalen som ska ge dig din frihet och full makt över ditt liv. Inga mer uppsatser eller läxor. Dörren öppnas och du tar dina första steg mot framtiden. När du nu står där, är det hopp du känner? Eller kanske förtvivlan?

Precis som majoriteten av Sveriges invånare kommer vi stå med våra vita mössor och sjunga om vår lyckliga och ljusa framtid som vi står inför. Och visst kan det kännas så i den stunden.

Att man äntligen, efter 13 år av skola, får ta sina egna beslut om sitt liv.

Men man kan aldrig veta vad som nalkas.

Alla strävar vi efter en ljus och lycklig framtid. Men vad det innebär är upp till var och en av oss. Fram tills att man tar studenten är framtiden säker och utplanad av alla år av obligatorisk skola. Självklart finns det ett fåtal beslut under dessa år som kan påverka framtiden men det är inte förrän gymnasietiden är slut då man har möjligheten att ta kontroll över sitt liv till fullo.

Och det är själva möjligheterna som förebygger en ljus framtid. Utan möjligheterna finns varken ljus eller mörker. Men möjligheterna är ofta begränsade av samhället och det finns ofta en väg som är "rätt" att gå.

Min syster är idag 21 år. Hon tog studenten för snart två år sedan och precis som många andra föreställde hon sig att hennes chanser i livet var oändliga. Hon bestämde sig för att för första gången i sitt liv skulle få välja hennes egen väg utan att behöva kompromissa med föräldrar, lärare eller samhället. Hon valde att jobba ihop pengar för att kunna backpacka i Australien och Asien på egen hand. När hon till sist kom efter sex månader hem fanns det många obesvarade frågor. Som till exempel om hon skulle börja söka till universitetet eller flytta hemifrån. Helt plötsligt fanns det massa krav på henne. Fastän hon mest av allt ville ta det lugnt och se vilka alternativ hon hade, ansågs det omoget och dumt.

Alla runt omkring henne sa att hon "borde" plugga på universitet och skaffa sig en lägenhet.

Hon skaffade sig ett jobb och började söka efter någon utbildning som hon skulle kunna tänka sig att läsa, eftersom alla sa att det var den rätta vägen att gå.

När hon till sist hittat en utbildning hon kunde tänka sig att gå insåg hon att hon alltså skulle spendera 3 år av sitt liv åt någonting som hon inte brydde sig om.

Istället valde hon att skjuta upp ansökningen till universitetet och vänta tills hon med säkerhet visste vad hon ville göra.

Jag har aldrig tänkt tidigare att det finns krav på hur man ska bygga sitt liv eller att det är ett krav att plugga vidare efter gymnasiet eller att målet är att skaffa villa, volvo och vovve.

Det finns oskrivna regler och normer som hindrar en från att göra det man själv känner för.

Som att man bör flyttat hemifrån när man är 20 år eller att man bör läsa vidare direkt efter ett sabbatsår och ska veta exakt vad man vill jobba med.

Speciellt här i Sverige där vi alla ska följa strömmen och göra som alla andra.

Man får inte sticka ut eller vara annorlunda utan all ska vara "lagom".

Inte för mycket och inte för lite.

De här kraven sätter stor press på studenter, särskilt om de kommer från sina nära och kära.

Från vår födsel har krav och förväntningar varit en del i vårt liv. Krav från samhället, krav från vänner, krav från familj. Kraven påverkar inte din framtid men de påverkar dig.

För alla har vi alltid ett val att göra, vare sig det gäller vad man vill jobba med eller hur man ska se ut. Eftersom det är ens beslut som avgör framtiden.

Det är bara en själv som kan avgöra vad en ljus framtid är och hur man kan uppnå den. Därför är det viktigt att lita på sig själv och våga göra det man vill för att nå lycka.

Många ungdomar idag tänker endast på pengar när de ska välja yrke.

Om man frågar en femåring om vad han vill jobba med så kommer han bara att svara det som han allra mest är intresserad av. Inga baktankar om vilka konsekvenser besluten kommer leda till. Däremot, om man frågar en ungdom blir betänketiden betydligt längre.

Man börjar tänka på pengar, status och framgång. Och intresset av ämnet blir oväsentligt.

Frågan är då vad som kommer glädja en mest. Eftersom du antingen tjänar mindre men gör något du älskar eller tjänar mycket pengar men mår dåligt då du tvingas göra något du ogillar fem dagar i veckan. De som väljer karriär utifrån pengar mår ofta sämre och presterar även sämre. Eftersom man i majoriteten av sitt liv ska ägna sig åt något man inte tycker är roligt eller bryr sig om.

Så om man har möjligheten att utbilda sig till något man tycker om kommer man må bättre och göra bättre ifrån sig.

Men möjligheter kräver förutsättningar. I Sverige har man oftast bra förutsättningar från start, men med tiden kan det förändras. Alla har inte tillgång till pengar, en familj eller vänner.

Och redan då sätts grunden för ditt liv. Eftersom förutsättningarna skapar möjligheterna så har vissa en större chans till framgång och en bra framtid.

Man kanske inte har råd eller kan ta chansen att gå sin egen väg för att de inte kan riskera att misslyckas eller är tvungna att tillägna deras liv för att hjälpa någon annan.

Andra kanske inte behöver jobba och kämpa överhuvudtaget. Men trots att man har jättebra förutsättningar så betyder inte det att man är lycklig.

Och även om ens förutsättningar är dåliga betyder inte det att man ska ge upp hoppet.

Sara Löfgren är idag en framgångsrik artist och är frisk och lycklig.

Men hon har inte alltid haft det så bra som nu. Hon har skrivit flera låtar om hennes tuffa och mörka barndom som ärrat henne för livet.

I en intervju (Aftonbladet, Nöje, 25/08.09) berättar Sara om hur hon som barn alltid blev bortglömd och fick uppleva ständiga bråk i hemmet.

Hennes mamma var missbrukare och alkoholist och hennes pappa lämnade dem tidigt i Saras liv. Och ingen utav dem älskade eller uppmärksammade Sara.

Sara utsatte sig för självplågeri under många år och hade det mycket svårt i skolan.

Hon fick höra från människor överallt runt omkring henne att hon aldrig skulle komma någonstans i livet. Hennes lärare pratade ofta med henne om att hon aldrig skulle få något jobb eller lyckas med något i livet om hon inte började satsa mer på skolan.

Men i Saras situation var skolan det sista hon tänkte på.

Efter hennes skolgång visste hon att hon inte hade betygen för att söka till universitetet men det brydde hon sig inte om. Hon visste att det var musik hon ville hålla på med och struntade i vad alla sa. Istället följde hon sin instinkt och sket i vad hon borde gjort.

Trots de dåliga oddsen och alla motgångarna har hennes framtid varit ljus.

Och hon är idag lycklig med barn och man och hennes drömkarriär.

Självklart kommer det alltid finnas svårigheter i livet och man kommer inte alltid ha det så bra som man önskar men då gäller det att tro på att det blir bra igen.

En perfekt framtid är näst intill omöjlig att uppnå.

Och förväntningarna på framtiden gör det ännu svårare.

Det är ofta svårt att glädjas åt de saker man ser som förväntat. Och när man är student i ett i-land som Sverige finns det mycket förväntningar och självklarheter som cirkulerar runt i tankarna. Man räknar med att det finns många olika vägar att gå och tänker att det inte finns lika stor risk att något dåligt händer och tar inte de chanser man får utan är säker på att det kommer fler.

En students framtid har alltså en god utgångspunkt.

Man har från början goda möjligheter att göra det man vill och söka ljuset i livet.

Att få välja själv vad man vill jobba med, var man vill bo och hur man ska leva sitt liv.

Utän att ta hänsyn till de tysta kraven som läggs på ungdomar, har man ett val att lyssna eller inte. Och det kommer alltid finnas hinder som man inte kan undgå, oavsett vilka beslut man tar. Tänk då på att det är en själv som för resten av livet ska leva med följderna av sina val och att i slutändan är det ens egen lycka som står på spel.

Bär därför din vita mössa med stolthet och tacksamhet. Och känn inte rädsla eller hopplöshet, för allt du står inför har du potential till att göra något fantastiskt utav.

Du har en livstid på dig att göra allt det du måste göra, så fokusera istället på det du vill.

Låt ingens åsikt trycka ned din, utan stå på dig och visa att deras sätt att leva inte är det enda.

Se till att du lever för dig och ingen annan.