

Jag vill ha en ljus framtid, tack?

Ser du din framtid som ljus och lycklig? ”Ja, jag har en bra utbildning och kan få ett bra jobb” kanske du svarar. Men gör ett bra jobb att du är lycklig? Kommer du i framtiden kunna sitta på ett ålderdomshem och känna att du fått ut allt av livet? Kommer du att vara nöjd? Kommer den ljusnande framtiden att vara din?

Finns det olika perspektiv på en ljusnande framtid? Kan olika ljusa framtider påverka varandra?

”Och den ljusnande framtid är vår” är en rad ur första versen i studentsången och sjunger om studentens lyckliga dag. Men då kan man fråga sig - är studenten lycklig för alla? Och vad innebär det att vara lycklig?

En ljusnande framtid kan ha olika perspektiv och betydelser. En ljusnande framtid finns det inte någon direkt definition på. Det finns varken rätt eller fel.

Ur mitt eget perspektiv så innebär en ljusare framtid att miljöproblemen är lösta och att det har hittats ett botemedel för cancer. Det skulle innebära en mycket ljusare och bättre framtid för mig. Med ren luft och friska människor. Men ur ditt perspektiv kan det vara något helt annat, något som du ser som ljust och positivt kanske jag ser som mörkt och negativt. När min morfar låg på sjukhus och var på gränsen mellan liv och död så hoppades jag att han skulle leva vidare, jag såg det som något fruktansvärt att han var sjuk och kanske skulle dö. Men det var ur mitt perspektiv. Min morfar hade varit sjuk länge och nästan bara legat de senaste åren. Han hade under sin sjukdom mått otroligt dåligt och han ville inte fortsätta leva kvar i den här världen för han ansåg att bara ligga och vara sjuk inte var att leva. Att han kunde få dö och sluta lida, det var hans ljus och mitt mörker. Jag såg det som att jag skulle förlora honom om han dog och jag vågar påstå att det nog är många andra människor i världen som ser det liknande. Min morfars ljusa framtid var en helt annan än min.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet som publicerades i SvD Näringsliv av Carolina Neurath så anser fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson som har träffat den blivande premiärministern Donald Trump att Trump kan ge USA:s ekonomi en ljusare framtid. ”Han är inte särskilt trevlig att ha att göra med men han är effektiv” säger Johansson.

Trump har lovat att bygga fler motorvägar så att amerikanerna lättare ska kunna ta sig fram överallt. Det ser många amerikaner som något positivt och ljust och det är det kanske - för dem. Men mer motorvägar innebär mer trafik och mer trafik innebär mer utsläpp av miljöfarliga gaser. Och var tar de giftiga gaserna vägen och de konsekvenser som blir av dem?

Miljöförstöringen leder b.l.a. till naturkatastrofer och de drabbar i sin tur först och främst de fattiga länderna och människorna som bor där. Översvämningar, torka, orkaner och jordbävningar är några av de sakerna som kan drabba de utsatta länderna.

Motorvägen kanske innebär en ljusare framtid för amerikanen som individ men vad innebär den för fattiga länder som tex, Bangladesh och Haiti? Innebär motorvägen en ljus framtid för dem?

De olika ljusa framtiderna påverkar varandra. En ljus framtid för Amerika kan innebära en mörk framtid för Bangladesh. Eftersom att Bangladesh kan drabbas av miljökatastroferna som

blir till av avgaserna som bl.a. amerikanernas bilar släpper ut som kommer att köra på den nya motorvägen.

”Som jag sagt från början, vår kampanj var inte en kampanj utan snarare en fantastisk och stor rörelse, som utgjordes av miljontals hårt arbetande män och kvinnor, som älskar sitt land och som vill ha en bättre och ljusare framtid”, sade USA:s tillträdande president Donald Trump i sitt försonliga segertal publicerat i Svenska Dagbladet torsdag den 10 november 2016. I förra veckan så höll Donald Trump sitt segertal efter att han vunnit presidentvalet. I det talet så nämnde han bland annat ”Som vill ha en bättre och ljusare framtid”. Donald Trumps vision om en ljusare framtid kan komma att påverka många andra länder ...

Det finns alla möjliga olika typer av ljusare framtider och på olika nivåer: Individnivå, samhällsnivå och global nivå.

Har du makt över din framtid? Har människor olika förutsättningar att få en ljusare framtid? Måste olika människor jobba olika mycket för att få en ljus framtid?

Generellt sett har de flesta i Sverige väldigt mycket makt över sin framtid och även goda förutsättningar att kunna förändra den. De har möjligheten att bestämma över sin framtid till exempel genom: val av skola, val av utbildning, val av jobb och val av äktenskap. Om man istället jämför med en kvinna i Indien, -hur mycket makt hon har över sin framtid? Hennes pappa eller familj kanske redan har bestämt hur hennes framtid ska se ut, vem hon ska gifta sig med, vilken utbildning hon ska gå – om hon ska gå någon alls. Det spelar ingen roll vad hon tycker och tänker för hon har ingen makt över sin framtid. Hennes förutsättningar att förändra sin framtid är inte så stora. Man kan nog säga att en ljusare framtid kan se olika ut på olika platser och för olika människor.

Har du någonsin hört när du sitter på buss eller tunnelbana någon vuxen som talar med en annan vuxen och säger ”Ungdomar nu för tiden bryr sig bara om elektroniska maskiner. De tror att allt ska serveras på ett fat till dem, att de inte ska behöva anstränga sig det minsta” Och den andre vuxne nickar instämmande. Då tänker jag på framtiden och att de här människorna inte tror att vår generation är kapabel till att göra världen till en ljusare och bättre plats. Vilken inställning! I den inställningen så ser jag ingen ljus framtid.

”Believing in even the possibility of a happy future is a very powerful thing” – Snow White.

Det ligger nog någonting i det. Om man inte tror att världen kan bli en bättre och ljusare plats så är det nästan redan kört, då har man redan givit upp hoppet. Och hoppet är en av de viktigaste ingredienserna för att kunna få en ljusare framtid vågar jag nog påstå. Hoppet ger kraft!

Men hoppet kan även ta kraft från personen som hoppas, ofta om man hoppas och det inte blir som man hoppats så släcks ljuset och hoppet byts ut av besvikelse eller kanske till och med ilska eller sorg. Att hoppas är som att klättra upp för ett berg, man försöker att komma ända upp och inte trilla ner. Det är riskabelt – man riskerar att bli besviken och skadad om man trillar ner men man kan även komma ända upp för berget. Oavsett så är hoppet viktigt – utan hoppet så är det nog svårt att få en ljusare framtid. Fast det beror nog lite på vad som är en ljusare framtid för den personen, staden, folkgruppen eller kanske världen.

”Människan är aldrig nöjd, människan vill alltid ha mer. Det är den själviska värld vi lever i” så sade svenskavikarien vi hade i sexan. Han var gammal. Han påstod att han hade sett allt och att inget av det var av godo. Ganska deprimerande för en 13 åring. Det gick rykten om att han hade jobbat inom militären hela sitt liv och att han bara kunde se död överallt. Det fick i alla fall mig att undra om det finns någon ljusnande framtid för oss, för världen. Eller är den redan förstörd?

Och det är här hoppet kommer in igen. Jag tänker mycket på det min svenskavikarie sa och konstaterar att jag vågar hoppas på att det inte är så. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med något så att världen blir en bättre plats så att ingen ska behöva förlora hoppet så som min svenskavikarie hade gjort. En ljusare framtid går hand i hand med hoppet. Hoppet kanske inte tar dig hela vägen fram till din ljusnande framtid men den kan ta dig en bra bit på vägen.

Och för att återkoppla till om den ljusnande framtid är vår och kanske kunna dra en slutsats av alla dessa tankar så kommer jag fram till – att det inte går att veta.

Och den ljusnande framtid är vår?

Är den ljusnande framtiden vår?

Det vet man inte, det går bara att gissa, hoppas och göra sitt bästa. Framtiden hänger på oss och vad vi gör den till är upp till oss.

AV: Josefin Holmen Elowson

Klass: SA16B