



ÅRSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN GAMLA BLACKEBERGARE AVSEENDE DET FÖRLÄNGDA VERKSAMHETSÅRET I JULI 2009 – 31 DECEMBER 2010.

1. Föreningens ändamål

Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått i Blackebergs realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever, lärare och skolan och att lämna skolan verksamt stöd på olika sätt.

2. Styrelse och övriga funktionärer

Utsedda vid årsmötet 3 oktober 2009.

Styrelse

Peter Hellström, ordförande	Omval
Bengt Palmlöf, vice ordförande	Nyval
Kerstin Eliasson, programaktiviteter.	Omval
Göran Folke, skattmästare	Nyval
Lennart Holmqvist, jubiléer, medlemsrekrytering	Omval
Gunnar Jerrestam, programaktiviteter	Omval
Anne Marie Poignant, sekreterare	Nyval
Lena Rönnerfält, jubiléer, medlemsrekrytering	Omval
Nils Stenberg, programaktiviteter	Omval
Hans Wolf, redaktör	Omval
Mats Leander, adjungerad kontakt med skolan	Omval

Revisorer

Sten Ove Nilsson, ordinarie	Nyval
Hans Säfwenberg, suppleant	Nyval

Valberedning

Göran Blänning, sammankallande	Omval
Torleif Grindahl	Omval
Magnus Emilsson	Omval

Adresser och övriga kontaktuppgifter i Bilaga 1

3. Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret 2009/2010 haft 10 sammanträden. Arbetet har bedrivits inom fyra områden nämligen:

- Programverksamhet
- Rekrytering och stöd för jubileer
- Löpande kontakt med medlemmarna
- Samverkan med skolan

I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker.

Programaktiviteter

60-årsjubileum

Årsmötet den 3 oktober 2009 avslutades med att skolans 60-årsjubileum firades. Janne Schaffer, kökschefen Carlos Banda och hans medarbetare och inte minst ett par hundra gamla blackebergare såg till att det var högt i tak. Så länge sedan var det som fyra ettfemklasser släpptes in i en korridor i Södra Ängby skola, medan barrskogen och klipporna ännu vilade tungt och oomstritt över Blackeberg. Många av föreningens stipendiater under 2000-talet är numera spridda för världens vindar. Men några av dem hade hörsammat en inbjudan till festen och minglade till synes väl med varandra och med äldre skolkamrater vars egna minnen fick samsas med Jannes musik och levnadsberättelse. Borden var ordnade årgångsvis. Den renoverade matsalen var säkert en nyhet för många. Många ansåg vid en summering fram på småtimmarna att jubileum borde firas årligen, men man kan ju alltid träffas i Föreningen Gamla Blackebergare.

Golftävlingar

Under perioden har vi hunnit med två golftävlingar med vardera ett tjugotal deltagare, dels 18 september 2009 på Sollentuna GK och dels 20 september 2010 på Djursholms GK. Vinnare 2009 var Berit Ohlsén och 2010 Björn Valentin

Stadsvandring genom Blackeberg och Södra Ängby

En gråmulen och kall söndag eftermiddag 8 november 2009 samlades ett tjugotal gamla blackebergare på skoltrappan. Vår kunnige och entusiastiske guide Per Haukaas började med att uppmana oss alla att skapa en dialog och bidra med kommentarer under den kommande vandringen. Det blev en lång promenad med många intressanta stopp. Vi passerade det gamla konditoriet runt hörnet, där vi brukade köpa frallor och fortsatte upp till Blackebergs torg och vårt gamla fik *Stubben*, konditori Sten Sture, där det numera är apotek. Därefter gjorde vi en avstickare i John Ajvide Lindqvist och hans varulvars efterlämnade fotspår. Efter den vidare vandringen i Södra Ängby kändes det härligt att komma in i värmen i Hans Wolfs välkomnande hem på Roslinvägen med diverse förfriskningar och tillugg samt ett livligt eftersnack. Hans bor i sitt föräldrahem med bevarad originalinteriör och huset var en upplevelse i sig och en riktig nostalgikick.

Berwaldhallen för öga och öra

Stockholms konsertliv har en trogen publik i Gamla Blackebergarna som en kväll 26 november 2009 slöt upp i Berwaldhallen och togs emot av ingen mindre än Alicia Lundberg, en meriterad TV-profil och ordförande i en annan förening, nämligen Radiosymfonikernas vänner, som hade fått uppdraget att visa blackebergarna runt i hallen och dess interiörer. Speciellt intressant var besöket i kontrollrummet där klanger mixas och förmedlas till, som det brukar heta, ”en publik motsvarande tjugo utsålda konserter” landet runt och ibland utomlands. Men vi fick förstås höra orkestern i levande livet, i mycket dramatiska, självständiga och välspelade framföranden av Richard Strauss tondikt ”Don Juan” och Dvoráks sjunde symfoni under ledning av chefsdirigenten Daniel Harding. Som vanligt avslutades kvällen med ett restaurantbesök.

Bland stjärnor, planeter och tulpaner på Observatoriekullen

Vi hade tur med studiebesöket på Observatoriemuseet 16 mars 2010: himlen var öppen men mörk som sig bör en kväll i mitten av mars. Både planeten Mars i vårt eget solsystem och natthimlens ljusaste stjärna Sirius drygt åtta ljusår bort lyste med all sin prakt i teleskopet, så halvmesyren och alternativet att titta på Stockholms tak och kyrktorn i närbild behövde inte praktiseras. Det blev klättring i trappor upp till takkupolen från 1877 och några steg till i

turordningen till Zeissteleskopet som installerades 1910. Efteråt intogs litet mat och dryck på en närbelägen krog.

En farlig flaska i folkhemmet

En stor skara gamla Blackebergare tog tillfället i akt att få reda på mer om 14 april 2010 i Vin- och Sprithistoriska museets ärevördiga lokaler på Dalagatan vid Norra Stationsområdet. Krus och läglar från antiken påminde om dryckernas mycket gamla historia. Besöket avrundades med en frågestund under guiden Mats Jonsons ledning. Bland annat diskuterades spelet kring Sveriges första folkomröstning 1922 för eller emot ett totalförbud av alkoholhaltiga drycker. Med 925 000 röster emot och 875 000 för var det verkligen ingen jordskredsseger för förbudsmotståndarna och många hade kalkylerat med en förbudsseger. Men motbokens skapare Ivan Bratt fick bibehålla sitt ”system” som bestod ända till 1955.

De dimhöljda bergens gorillor

Den 5 maj 2010 samlades ett tjugotal gamla Blackebergare i skolan för att lyssna till Alicia Lundberg och höra henne berätta om sina kära vänner, de utrotningshotade bergsgorillorna från Rwandas urskogar. Iförd en vacker blå afrikansk klänning talade Alicia mycket känslösamt om sina vänner och hur kärleken till gorillorna uppstått när deras blickar möttes första gången och att ”magin sitter i ögonen”. Efter frågestund med Alicia intog vi sedan kaffe och kaka under muntert samspråk.

Fame – scenversion av filmklassiker

Ett spel om elever med elever i slutet av maj under ledning av musikdirektör Mats Hilmo. Musikaliskt var ensemblen jämn och välrepeterad. Andra akten fick en flygande start med en riktigt medryckande, svängig och välsjungen duett. Bland dansarna utmärkte sig en av tjejderna i rollen som elev med avvikande social och etnisk bakgrund och bristande boklig bildning men med dans i kroppen och bland killarna en yngling som utpekades som gay, så ganska många sidor av det mänskliga fanns med i denna klassiska musikal. Att lyckas med sång, dans och teater är, som det sägs i texten ”det svåraste jobb som finns”. Ett betydande arbete hade lagts ned på scenografi och ljussättning, med avancerade lösningar.

Artistmöte i Konserthuset

Det första programmet hösten 2010 närmast efter golftävlingen var ett besök i Konserthuset 6 oktober. Husets vd Stefan Forsberg hade lovat ställa upp men måste ut på tjänsteresa. Filharmonikernas altviolinist Peter Eriksson hoppade in med kort varsel och var på inspirerande gott humör. Direkt från vårt möte gick han in på podiet för att spela i orkestern och berätta om konserten. I centrum stod den utomordentligt begåvade Stockholmsfödde cellisten Jacob Koranyi med Tjajkovskijs ”Rokokovariationer”. Kvällens dirigent Marie Rosenmir gjorde bland annat ett stort nummer av en raritet som Helena Munktelles senromantiska tondikt ”Bränningar”.

Höstfest i skolan

Eftersom årsmötet med tillhörande mingel flyttats till våren 2011 dök tanken upp att ordna en höstfest i skolan under mörka november, med köksmästare Carlos benägna bistånd. Ett sextiotal gamla blackebergare lockades av initiativet 12 november. Det blev mycket god stämning med välplanerad allsång under ledning av Viveka Gissberg (f. Lindholm) och Tord Malmberg (båda studenter 1960). Festen manade absolut till efterföljd.

Bilder och självbilder

Satir var temat för Leif Zetterlings ritstift när han besökte Gamla Blackebergare för snart tio år sedan. När han nu återkom under verksamhetsårets sista program 24 november var porträtt hans tema för kvällen, en imponerande kavalkad av kända namn och ansikten och en personlig och ofta rolig presentation inte bara i bild utan också i ord. En del medlemmar som tänkt komma skrämdes av den tidiga och bistra vintern men många av Leifs gamla klassisar dök upp och skolan hade bidragit till en trevlig buffé efteråt.

Rekrytering och stöd för jubiléer

Fortsatta insatser har gjorts för att informera om föreningens existens och för att bredda åldersrepresentationen bland medlemmarna.

Föreningen har – liksom under tidigare år – genom hemsidan och medlemsbladet berättat om sin verksamhet och om möjligheten att bli medlem. Likaså har information om hur man kan ordna egna jubiléer med erbjudande om adresslistor skickats till flera avgångsklasser tillsammans med medlemsbladet.

Under det förlängda verksamhetsåret ordnade föreningen festmiddag i samband med skolans 60-årsjubileum hösten 2009, jubileumsmiddag för 1960 års studenter våren 2010 samt höstmiddag för Gamla Blackebergare i november 2010. Ett stort antal deltagare kunde vid dessa tillfällen få bekräftat att det finns goda möjligheter att ordna uppskattade jubiléer och andra sammankomster i skolans lokaler.

Kommunikation med medlemmarna

Under det förlängda verksamhetsåret har Medlemsbladet utkommit i tre nummer. Till skolans 60-årsfirande hösten 2009 publicerades ett tolvsidigt jubileumsnummer med bland annat tillbakablickar på skolans historia och artiklar om tre rektorer från skilda tider. Upplagan var 1200 exemplar. Övriga två nummer var som vanligt åttasidiga och trycktes i 1200 (våren 2010) respektive 1000 exemplar (hösten 2010).

Samtliga nummer finns också tillgängliga i färg på föreningens hemsida som även självständigt har rapporterat om till exempel föreningens stipendieutdelningar vid skolavslutningarna och publicerat stipendiaternas och hedersomnämnda uppsatser för julstipendiet.

Medlemmarna har regelbundet påmint om föreningens arrangemang genom e-post.

För skolans elever har Medlemsbladet varit tillgängligt på föreningens i skolans skåphall uppsatta anslagstavla som också har varit ett av flera fora för information om uppsatstävlingarna.

Samverkan med skolan

En av föreningens huvuduppgifter är att vara en resurs för skolan. Detta står inskrivet i föreningens stadgar och är en självklar roll för en gymnasiekamratförening.

Under årens lopp har föreningen försökt att etablera långsiktiga samarbetsprojekt inom olika områden. Det har t ex handlat om att kunna bidra med erfarenheter och kunskaper från föreningens medlemmar i enskilda lärares undervisning. Det har också varit fråga om att medverka vid temadagar, som oftast har handlat om yrkesvägledning. Föreningen har också erbjudit skolan att rekrytera mentorer bland föreningens medlemmar för behövande elever. Även inom andra områden har föreningen varit behjälplig. Föreningen hjälpte skolan under många år att hitta praktikplatser för utbytesstudenter från Paris och London.

De första åren efter föreningens ”nystart” 1999 var samarbetet inom ovan nämnda områden mycket framgångsrikt. Tyvärr har samarbetet inom dessa områden minskat efterhand. Förmodligen beror det främst på de stora pensionsavgångar som varit under senare år. Därför känner personal och elever på skolan inte längre till vad föreningen har att erbjuda.

Tack vare föreningens stipendieverksamhet är föreningens existens dock både välkänd och uppskattad.

Föreningens stipendier

Som vanligt har vi delat ut ett stipendium som belöning för särskilda insatser för sammanhållningen mellan eleverna och arbetsförhållandena i skolan. Detta stipendium delades 2010 ut på våravslutningen till Carl Svensson som på många olika sätt bidragit till ovanstående bland annat genom att ha genomfört stöd med läxarbetet i matematik för sina skolkamrater.

Dessutom har vi under perioden delat ut stipendier i uppsatstävling i december 2009 och 2010. Frida Tjernberg hette 2009 års stipendiat och 2010 gick stipendiet till Kasri Aldur, bägge två hade skrivit uppsatser av hög kvalitet och var väl värda att vinna.

Föreningens ordförande Peter Hellström medverkade som prisutdelare av stipendierna vid terminsavslutningarna vid jul och vid läsårsavslutningen.

Styrelsen avser att fortsätta med bägge stipendierna och letar tillsammans med skolan nya stipendiemöjligheter som kan öka samverkan med skolan och bidra till elevernas skaparförmåga.

4. Medlemsantal

Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 350 medlemmar, varav 1 ständigt, 330 vuxna och 19 juniorer.

5. Årsredovisning

Det gångna verksamhetsåret utvisar en smärre förlust till följd av räkenskapsårets förlängning. Intäkterna motsvarar ett år och kostnaderna ett och ett halvt år. Det egna kapitalet är fullgott och likviditeten god.

Balansrapport och resultatrapport bifogas årsberättelsen.

6. Hemställan

Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer årsredovisningen.

Stockholm januari 2011
Styrelsen