

Historiska vingslag kring pristagare

Så är de tillbaka i sina gamla skoltrakter mindre än en vecka efter sin student den 12 juni, Gamla Blackebergares sommarstipendiater Sofia Brink och Alexandra Buskas. I behaglig sommarvärme dyker de upp hos Medlemsbladets redaktör i Blackeberg, Sofia från Hässelby och Alexandra från Sundbyberg.

Sofia som kommer först upptäcker genast boken "Dag Hammarskjölds fjällvärld" på ett bord och frågar om hon får bläddra i den.

– Jag gick igenom en benoperation och gav mig upp på Kebnekaise för att testa hur det höll, berättar hon och konstaterar sakligt att det gjorde det.

Sedan visar det sig att hon har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter. Hon har själv besökt FN:s högkvarter i New York. Så tillkommer ett annat personintresse. Hon är aktiv i Raoul Wallenberg Academys ungdomsorganisation. Eftersom Wallenberg var student i Nya Elementar som uppgick i en fusion med Blackebergs gymnasium 1991 kan man säga att det finns en koppling till hennes skola.

Hon har tillbringat ett utbytesår i Kanada, som ensam i svensk i en liten by utanför Ottawa där hon bodde på en hästgård femton kilometer från skolan.

– Det var minst sagt annorlunda jämfört med Blackeberg, säger hon.

Nog är det något av historiens vingslag även kring Alexandra Buskas – efternamnet väcker omedelbart tankar på hennes bakgrund.

– Det är riktigt att min fars farmor och farfar kom från Gammalsvenskby i Ukraina, berättar hon.

Där bodde en svensktalande folkgrupp, deporterad från Estland, i 150 år



Från Alexandra Buskas och Sofia Brink.

innan flertalet av dem kunde flytta till Sverige 1929. En ny volym hämtas från hyllorna, ett fotoalbum med bilder från byn 2009 och vi upptäcker på en av dem en yngre svensktalande släkting som bodde kvar där, Viktor Buskas.

Hennes egen uppväxt har ända sedan treårsåldern präglats av dans, all slags balett från klassiskt till jazz.

– Men inför sista gymnasieåret måste jag sluta med det, det tog för mycket tid, berättar Alexandra.

Så kan man ringa in de båda stipendiaterna innan det är dags att tala om det aktuella priset som delades ut av vår förenings styrelseledamot Marianne Berggren på avslutningen. Sofia som ordförande i elevkåren och Alexandra som ordförande i idrottsföreningen har, heter det i motiveringen,

bidragit till sammanhållning och god stämning bland eleverna. De har på ett engagerande och inspirerande sätt varit utmärkta exempel på Blackeandans betydelse och har skapat en öppen och inkluderande atmosfär.

I praktiken innebär det att elevkåren organiserat olika former av social samvaro, politiska debatter och sådant som alla inte haft råd med. Idrottsföreningen har arrangerat mycket som har mer med sammanhållning än med prestation att göra, som den traditionella volleybollturneringen.

Nu siktar Sofia på en ettårig ledarskapskurs ordnad av en kunglig stiftelse och scouternas folkhögskola och Alexandra på att studera kommunikation på Berghs skola.

Text och foto: Hans Wolf



Välkomna i höst

Vår sedvanliga **höstfest** lördagen den 9 november får sin inramning av att det samtidigt är skolans 70-årsjubileum, så vi hoppas på sedvanligt stor uppslutning. Under hösten får vi också besöka några riktiga guldgruvor: **Stadsarkivet** med dess många ingångar till Stockholms historia tisdagen den 15 oktober och **Svartrödraklostrets medeltidsvalv** onsdagen den 4 december.

Våra tisdagsluncher äger rum som vanligt. Läs mer på sidan 8 och i kalendarier på sidan 3.

Ordföranden har ordet

Väl mött till en ny termin med Gamla Blackebergare! Jag hoppas alla haft en fin sommar och nu kan se fram emot en höst med trevlig samvaro och intressanta aktiviteter.

Programgruppen är outröttlig i sina ansträngningar att hitta spännande, ovanliga besöksmål. Vårens studiebesök i Folksamhuset och i Tapetverkstan på Långholmen överträffade alla förväntningar. Höstens program med besök på Stadsarkivet och i Svartbrödraklostrets medeltidsvalv kommer säkert inte att vara sämre.

Årets golfturnering har just avslutats. Första tisdagen varje månad får vi möjlighet att äta lunch tillsammans på skolan. Sedan är det förstas höstfesten: i år fyller vår skola 70 år och det har vi tänkt fira lite extra. Missa inte höstfesten!

Som vid andra födelsedagar kan det finnas anledning att se tillbaka och kanske också bli påmind om tidens flykt. Samma år som skolan startade, 1949, upphörde ransonering av kött, tvål, såpa och tvättmedel i

Sverige. Saab började tillverka det första svenska "reaplanet", *Flygande Tunnan* och personbilen *Saab 92*. Den första Åsa-Nissefilmen såg dagens ljus – och det gjorde också Göran Persson, Carl Bildt och Ulf Lundell.

De första åren var Blackebergs samrealskola "inneboende" i andra skolor, men 1953 stod den skolbyggnad vi känner inflyttningsklar. Rekordåren stod för dörren. Stockholm växte så det knakade. Västerut byggde man nu helt nya stadsdelar, i tidigare rent lantlig idyll. Blackeberg, Räcksta, Vällingby och Hässelby blev områden där många av skolans elever skulle komma att bo.

Nu till något helt annat. Vi behöver bli fler medlemmar i Föreningen Gamla Blackebergare för att kunna bibehålla en bra nivå på stipendier och annat stöd till skolan. Många av oss umgås



med gamla skolkamrater, som ännu inte blivit medlemmar. Locka gärna med någon vän till höstens aktiviteter. Man behöver inte vara medlem för att följa med, men man kanske blir det efter att ha prövat på!

Datum för höstens aktiviteter framgår av kalendarier i Medlemsbladet eller på vår nya webbplats, som är värd ett besök www.gamlablackebergare.se. Där finns det också mycket annat smått och gott att utforska.

Anders Luthbom

Blackebergs gymnasium 70 år

Några milstolpar

1949 Blackebergs samrealskola startar på höstterminen under ledning av rektor David Thörnblom med fyra ettfemmor inhysta i en korridor i Södra Ängby folkskola.

1952 De första årgångarna flyttar till Blackebergs folkskola.

1953 Det kommunala gymnasiet börjar med en halvklassisk latinlinje, en reallinje med matematisk och biologisk gren och för första året en allmän linje med social och språklig gren. Inflyttning i den nya egna skolbyggnaden vid Wergelandsgatan.

1954 Första realexamenskullen går ut.

1957 De första studenterna – 64, alla godkända – utexamineras under tre dagar med start 13 maj.

1962 Skolan blir officiellt högre allmänt läroverk. De första grundskoleeleverna börjar efter ett års försöksverksamhet med enhetsskola.

1963 Treårigt statligt gymnasium införs parallellt med det fyraåriga.

1968 De sista studenterna enligt den gamla ordningen utexamineras.

1970 Tvåårig fackskolelinje startar.

1971 David Thörnblom slutar som rektor.

Glöm inte årsavgiften

Årsavgiften för 2020 är 200 kronor som betalas in på PG 117 99 11-1

1984 Efter att ha lutat åt en nedläggning av Blackebergs gymnasium beslutar sig skolförvaltningen för skolans fortbestånd.

1992 Bengt Palmlöf, tidigare elev på skolan, utses till rektor och beslut fattas om en fusion med Nya Elementar med lokalisering i Blackeberg.

1999 Blackebergs läroverk fyller 50 vilket firas med en överväldigande välbesökt fest i skolan. Föreningen Gamla Blackebergare väcks till liv.

Vidare läsning: Brommaboken, Bromma hembygdsförenings årsbok 2013, då det var 60 år sedan gymnasiet startade och skolbyggnaden invigdes. Gamla Blackebergares medlemsblad, två nummer årligen från 2002.



Vi vill ha din e-postadress!!

Se till att vi har din aktuella e-postadress så får du fortlöpande information om våra aktiviteter!!

Maila din e-postadress till epost@gamlablackebergare.se.

Styrelse

Anders Luthbom, ordförande
070-590 80 94
anders.luthbom@telia.com

Bengt Palmlöf, vice ordförande
08 89 20 10, mobil 070 422 80 67
bengt.palmlof@hotmail.com

Göran Mattisson, skattmästare
08 26 95 77
gm269577@gmail.com

AnneMarie Poignant, sekreterare
08 33 56 27
annemarie.poignant@gmail.com

Hans Wolf, chefred. Medlemsbladet
08 37 09 41
08370941@telia.com

Kerstin Eliasson, program
070 3663928, 08 38 10 72
kerstin_eliasson@tele2.se

Lars Valentin, kontakt med medlemmar, webbmaster
070-5408848
lars.valentin@erpe.se

Marianne Berggren, program
0708 74 05 06
kmarianneberggren@hotmail.com

Lena Rönerfält, program, jubileer
08 661 25 91, 070 3632591
lena.ronnerfalt@telia.com

Marie Nehlmark, kontakt med skolan
08 26 68 02, 072 252 02 62
marie.nehlmark@gmail.com

Simning, stipendier och supé i skolan

Det blev en stark och spännande inledning på Gamla Blackebergares välbesökta årsmöte den 14 mars. Emelie Linderholm, lärare i historia och samhällskunskap i skolan men också utbildad simlärare, berättade om den simundervisning som vår förening har stött. Redogörelsen för vägen till simkunnighet, vattenvana och frihet fick stöd av berättarens illustrativa kroppsspråk. Sedan dess har flera av hennes elever klarat simkunnighetsprovet 200 meter,



därmed fått idrottsbetyg och kommit in i gymnasiet. De är oerhört glada över detta.

Mötet godkände en möjlig fortsatt uppbackning av den verksamheten om detta begärs och om ekonomin skulle tillåta styrelsen detta. Föreningens

ekonomi kom att spela en viss roll under de fortsatta förhandlingarna. Efter 2018 års underskott på 26.000 kronor är behållningen 86.000 kronor. En viss reduktion av prissummorna och kuratorstödet har dock beslutats av styrelsen från och med i år. Minskningen är totalt 7-600 kronor. Samtidigt beslutade mötet om en höjning av årsavgiften från och med 2020 till 200 kronor för fullbetalade och 100 kronor för juniorer i fem år efter studenten.

Efter dessa realiteter vidtog ett trevligt samkväm i form av en god supé och livliga samtal i skolans matsal. För alla som var med och inte minst dem som inte var med kunde det vara passande att citera vad en av våra medlemmar, före borgarrådet Lennart Rydberg, skrev i en ledare i sommarnumret av Stiftelsen Skärgårdsbåtens tidning (2019:3), en förening där han är ordförande: "Det kan inte nog ofta erinras om hur viktiga medlemmarna i



föreningen är. På flera sätt är medlemmarna helt avgörande. De är själva förutsättningen för att kunna ge ut en tidning och bedriva verksamhet". Nog sagt, det gäller Gamla Blackeborgare också.

Text och foto: Hans Wolf

Kalendarium

Tisdag 1 oktober Lunch i skolan kl 12.30

Tisdag 15 oktober Besök i Stadsarkivet kl 17

Tisdag 5 november Lunch i skolan kl 12.30

Lördag 9 november Höstfest i skolan kl 18.30

Tisdag 3 december Lunch i skolan kl 12.30

Onsdag 4 december Besök i Svartbrödraklostret kl 17

Läs mer på sid. 8!



Ny webbplats för Gamla Blackeborgare

Föreningen Gamla Blackeborgare har sedan maj 2019 en ny webbplats, men den gamla adressen gäller fortfarande; www.gamlablackeborgare.se

Vår tidigare webbplats hade fungerat i över tio år, och styrelsen tyckte att det var dags för en förändring i både layout och funktion. Vi har anpassat oss efter utseende hos exempelvis större tidningar på webben med liknande navigeringsfunktioner. Allt material har gått igenom och nya sidor har skapats, ett arbete som tog ett halvår att genomföra.

Utseende och typsnitt är anpassat för att passa både dator, surfplatta och mobil. Den tiden är förbi när man surfade på webben enbart med dator.

En webbplats blir aldrig riktigt klar, och är inte heller felfri, så vi tar tacksamt emot synpunkter på förändringar och korrigeringsförslag. Maila till webbmater, Lars Valentin på adressen webb@gamlablackeborgare.se

Lars Valentin, Webbmater

The screenshot shows the website's layout with a red header, a yellow navigation bar, and a main content area with several columns of text and images. The calendar section lists events for the month of October. The news section features a photo of two young girls and a text snippet about a program. The member information section includes a photo of a group of people and text about a class photo.

Här ser du övre delen av välkomstsidan. I det gula övre horisontella fältet finns navigeringslänkar.

Tapeter i långa banor

Vi hamnade mitt i den grönskande försommaridyllen när vi gick över bron till Långholmen för att besöka Tapetverkstan en kväll i mitten av maj. Solig värme, hägg, syren och intensivt fågelkvitter och den tidigare fångvaktarbo-staden Lilla Knapersta där handtryckta tapeter inryms gav en omväxlande inramning till visningen.

Mats Quarfort med mångårig, djup och bred kunskap om tapettillverkning, såväl dess historia som dess genomförande, höll i visningen. Tidigare gesäll, nu mästare, berättade han hur man tidigt tillverkade tapeter av väv ("tapet" från franskans "tapisserie", vävnad, gobeläng) och att papperstapeter förr ofta efterliknade tygstrukturer.

Han visade hur man skar ut mönster i hårt träslag, rev pigment för hand eller blandade färger som fanns i naturen innan den kemiska industrin kunde ersätta, hur man tryckte mönstret och spikade upp tapetväderna och mycket, mycket mer....

Vi 30 Gamla Blackebergare fick se både riktigt gamla tapeter och nytryckta i gamla mönster, tapeter från olika decennier där mönstren varierade i takt med tidens möbelstilar och inredningsideal. Vi visades bårder och rullgardiner, fick veta hur man sökte de ursprungliga färgerna under tapetskarvar och lister och imponerades av den



gedigna kunskap och känsla för hantverket som Tapetverkstan hade. Enligt god tradition avslutade vår grupp kvällen med en trivsam gemensam

måltid, med en stor räksmörgås på Långholmens värdshus.

Text: Lena Rönnerfält

Foto: Åke Åstrand



Konst i försäkringskrapan



Folksamhuset i hörnet Götgatan-Ringvägen går ju inte att undgå som blickfång. Men det är kanske inte allmänt känt vilken enastående konstnärlig och arkitektonisk rikedom som ryms innanför väggarna på de 27 våningarna. Frågan är om inte huset är unikt i Sverige för att vara en byggnad som inte i första hand är ett museum.

En tidig vårdag, den 2 april, fick Gamla Blackebergare ta del av detta på en fullbokad rundvandring under ledning av Stig Karels som arbetat på Folksam i nästan 50 år och ägnat en stor del av sin tid åt husets konst. Han får sägas vara en värtalig förvaltare av arvet efter den legendariske långvägaren, KF-mannen och journalisten Seved Apelqvist som tillhörde Folksams företagsledning under husets byggnadsår 1954-1960 och var eldsjelen bakom dess konstnärliga profil. Den yttre ramen skapades av arkitekterna Yngve Tegnér och Nils-Eric Ericsson som sedermera blev oeniga om sina roller i byggnaden.

Redan i foajén slås man av omsorgen om både helheten och varenda detalj från klädhängare till dörrar, fönster, väggar, lampor och möbler (Carl Malmsten). En lista över företrädde konstnärer i alla kategorier från måleri

till skulptur skulle fylla hela denna tidning, nog sagt en modern representativ svensk konsthistoria. Intressant för blackebergare är Elis Eriksson vars relief om skolans läroämnen finns på gymnasiets fasad. Folksams samling rymmer även exotiska inslag långt bort i tid och rum som den franska Aubussonstapeten ur Alexandersviten från 1680 i inre matsalen. Den stora gäst-

matsalen intill får i hög grad sin karaktär av Isaac Grünewalds målningar. Stig Karels har givit ut en bok om huset och dess konst. Den kan köpas i *Konst-ig Konstbokhandel*.

Efter lång och innehållsrik vandring, inklusive utsikter över Stockholm, väntade en avspänd supé på Blecktormskällaren.

Text och foto: Hans Wolf



AI-guru om forntid och framtid

Våren 1986 gick en ung student vid namn Max Shapiro ut Blackebergs gymnasium. Han hade redan börjat nosa på datorer och skrivit en artikel om kärnvapenhotet i tidskriften Pax.

Den 5 april i år var han tillbaka i skolan, under namnet Max Tegmark. Under de mellanliggande åren passerade han KTH (Teknisk fysik) och Handels i Stockholm, disputerade på University of California och blev världsbekänd forskare som professor på Massachusetts Institute of Technology. Inför ett trolldundet auditorium öppnade han nu närmast ofattbara perspektiv från Blackebergs horisont. Om universums skapelse och storhet: det finns 2 biljoner galaxer varav vår Vintergata är en. I Vintergatan finns 400 miljarder stjärnor varav vår sol är en. Men kanske finns det flera universa?

Och om sitt specialämne artificiell intelligens: den kan lösa många problem. Men den har hittills skapats av



människan själv. En framtida AI kan skapas av AI, på gott och ont. Men vem avgör vad som är gott och ont? Något att tänka på för framtidens

naturvetare och filosofer.

Text: Göran Mattisson och Hans Wolf

Foto: Hans Wolf

Talets makt i våra liv

Som en annan vinkling på temat mänsklig makt hade Blackebergs gymnasiums retoriktävling i år temat

”Makten över våra liv”. Sex elever hade bland ett tjugotal deltagare kvalificerat sig till bejublad och inspirerad final i

skolan tisdagen den 26 mars och som vanligt lockat till vitt skilda uttolkningar av ämnet. Vinnaren Alice Stenberg vinklade det både på dröm – huvudrollen i Sound of Music” kanske – och på verklighet och hur Greta Thunberg försökt ta makten i egna händer.

Andrapristagaren Albin Elmfeldt, som belönades av Gamla Blackebergare, varnade för att förväntningar som egentligen är fördomar gör att vi har få val kvar.

Tredjepristagaren Rut Bruse undrade om vem som har makten över ens eget liv, kanske någon annan. Första- och tredjepristagarnas priser delade ut av Rotary-Vällingby.

Bland de sex finalisterna fanns också Alexandra Buskas, som senare fick ett av Gamla Blackebergares sommarstipendier. Läs mer om hennes på sid. 1. Presentatör för evenemanget med pondus och engagemang var en annan elev känd för vår förening både som sommarstipendiatar och som kunskapspristagare i ekonomi 2018, Rasmus Rönberg.

Text & foto: Hans Wolf



Musikalen åter



Efter ett års andhämtning drog musikdirektör Mats Hilmo åter igång en musical med Blackebergs gymnasiums elever: "Rock of ages" i maj inför jublande och fulltalig publik i skolans hörsal, gamla skrivsalen.

Drew som jobbar på restaurang i Hollywood möter den invandrande Sherrie som kommer ditt för att göra rockkarriär. De gestaltas lysande av Joel Högberg och Tove Persson. Tillsammans försöker de forcera rockvärldens många hinder i form av både konkurrenter och genrens inbitna motståndare. En stötspelare med scenauktorit är också Vilhelm Dalén som konferencier. Ett särskilt omnämmande förtjänar den glansfulla och påhittiga scenografin och det instrumentala kompet.

Musikalen hade premiär i Los Angeles 2005, gick upp på Broadway 2009 och kom som film 2012. Musiken är covers från 1980-talet och textmanuset av Chris d'Arienzo.

Foto: Hans Wolf

Blackegolfen



I ett strålande högsommarväder (!) spelades årets föreningsmästerskap i golf den 28 augusti på Sollentuna GK. Banan var i utmärkt skick, med fina fairways och snabba greener. Alltför snabba tyckte en del.

Femton medlemmar kom till start, varav två damer, vilket är glädjande men vi vill gärna att det kommer ännu fler.

Det var överlag dåliga resultat, endast två personer hade mer än 30 poäng.

Som förra året vann Hans Säfwenberg på 32 poäng. Detta innebär förmodligen att nästa års mästerskap återigen spelas på Sollentuna GK eftersom Hans är medlem där.

Anders Wikman kom tvåa och Mats Leander trea.

Text och foto: Ingrid Skoglund

Backspegeln

Studentjubiléer

"Wilkommen , bievenu, welcome - Vi 69 års studenter"



Lördagen den 28 april firade -69:orna sitt 50års-jubileum. Festdeltagarna samlades för mingel, välkomsttal och välkomstsång i Ijushallen. Därefter var det dags för en härlig italiensk buffé med pizzaslicar, tomat- och haloumisallad, limelax, bön- och potatissallad samt kyckling och fläskfilé med klyftpotatis.

Toastmaster var Inger Larsson som släppte fram olika talare som berättade minnen, läste dikter och ledde allsång med typiska låtar från 1969, som t.ex Blowing in the wind, Those were the days, Befrielsen är nära , Whiter shade of pale, Dock of the bay m fl.

Efter maten blev det gruppfoto på trappen följt av dessert, morotskaka och chokladmousse med kaffe innan Bosse Lidholm spelade upp till disco. Vid ettiden var det dags att bryta upp med löftet kom om att ses igen om fem år.

Överskottet går till Föreningen Gamla Blackebergare.

Student -59



De äldre studenterna i Blackeberg jubilerar ofta klassvis hellre än årgångsvis.

Här är RIV från 1959 på 60-årsjubileum den 10 maj hemma hos Anita Trollborg (Lindberg) i Södra Ångby.

Fr v Elisabet Wesström (Högberg), Rolf Rosén, Torgny Svenberg, Birgitta Dahlström, Peter Nilsson, Birgitta Högstedt (Edenholm), värdinnan, Gunnar Ågren (en gång i tiden vice ordförande i Gamla Blackebergare), Ulla Hultén (Dahlgren), Jan Isacson, Erland Bexelius och Lena Lundin (Bergh).

Höstens program

Minns du den stad

Söker du efter släktingar? Letar du efter ritningar på ett hus eller vill du veta när en gata bytte från ett namn till ett annat? Eller kanske söker du efter ditt gamla examensbevis?

Stockholms Stadsarkiv är ett arkiv för Stockholms stad och Stockholms län och sorterar under Kulturnämnden i Stockholms stad och där kan man följa utvecklingen för staden och stadens invånare från medeltiden till våra dagar. Det är det mest besökta arkivet i Norden med 50 000 besökare årligen. Arkiv från över 5 000 olika verksamheter finns representerade som folkbokföringen, byggnadsnämnder, domstolar, skolor och idrottsföreningar.

Vid vår visning, Stadens minne, kommer vi att besöka magasinerna som ligger i Kungsklippan i sju olika våningar där det är ungefär 18 grader. Något att tänka på för den som är lite frusen eftersom ytterkläder och väskor måste lämnas i de avgiftsfria låsbara skåpen i entrén.

Efter visningen följer de som vill med till familjrestaurangen Lilla Grisen



i Hantverkargatsbacken för en måltid (en promenad på knappt 10 min dit). Ange om du vill följa med dit så återkommer jag med tre olika menyförslag för dig att välja emellan (kött/fisk/vegetariskt).

Tid: Tisdagen 15 oktober kl. 16.45. visningen 17.00 - 18.00.

Plats: Stadsarkivet, Kungsklippan 6, Kungsholmen.

Kostnad: 100 kr (120 kr för icke-medlem) betalas på plats, kontant eller swish.

Anmälan: Senast 30 september till Lena Rönnerfält. E-post:

aktivitet@gamlablackebergare.se

Ange då om du vill delta både i visningen och i efterföljande måltid så förbeställs maten.

Hälsokälla i underjorden

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla Stan, på Södra Benickebrinken, bakom en liten svart järndörr, ligger Svartbrödraklostrets källare. Den är



den enda kvarvarande delen av dominikanerklostret som grundades på 1300-talet och upplöstes 1528 sedan Gustav Vasa gjort Sverige protestantiskt.

Klosterbyggnaden i övrigt revs undan för undan, och byggnadsmaterialet återanvändes på Stockholms slott Tre Kronor. Namnet Svartbrödraklostret kommer från den svarta kåpa som dominikanerna bar över sin vita ordensdräkt.

Vi får en guidning i källarummen med de sju mäktiga tegelvalven och får höra om klostrets intressanta historia.

I klosterkyrkan fanns en berömd altarbild som sades ha undergörande kraft. Människor vallfärdade hit för att be om bot och bättring. Mirakler sägs ha inträffat. Man antar att källaren användes som härbärge för vägfarare och pilgrimer.

Efter visningen går vi till Ristorante da Peppe på Storkyrkobrinken. Det blir tredje gången Gamla Blackebergare har eftersits på da Peppe, ett riktigt stamställe för oss.

Tid: Onsdag 4 december kl 16.15. Visning kl 16.30-17.30.

Plats: Svartbrödraklostrets källare. Samling på Järntorget i Gamla Stan, där guiden hämtar oss.

Kostnad: 130 kr för visningen (150 kr för icke-medlem). Betalas på plats kontant eller swish.

Anmälan: Senast 25 november till Marianne Berggren, e-post

aktivitet@gamlablackebergare.se

Ange om du vill delta i både visningen och den efterföljande måltiden.

Redaktion

Hans Wolf, chefredaktör

e-post: 08370941@telia.com

70 år

Höstfest och jubileum

Det blev en kanonstart för Gamla Blackebergares höstfest för tio år sedan när skolan fyllde 60 år. Festen blev en årlig tradition och har behållit sin position som föreningens mest populära arrangemang. Nu firar dessutom skolan alltså 70 år, och det vill vi förstås passa på att fira litet extra.

Efter våra världsomspännande kulinariska besök i olika länder väljer vi i år generös buffé med varma och kalla läckerheter.

Välkomna att återse gamla skol-/klasskamrater eller passa på att samla ihop "gamla gänget". Ni får gärna ta med respektive och andra vänner utan anknytning till skolan. Vi ordnar festen åt er!



Vi börjar som vanligt med en välkomstdrink med ett litet tilltugg i ljushallen. Under kvällen kommer det också att finnas en bar med vin, öl och sprit till förmånligt pris. Och var beredd på att det kan bli en del överraskningar under kvällen.

Traditionsenligt inbjuds de duktiga elever i Blackeborgs gymnasium som varje år får pris i Blackeborgs gymnasiums Kunskapspris och som nu får mota sina diplom och samtala med oss.

Tid: Lördagen den 9 november kl. 18.30

Kostnad: Medlemmar 475 kronor, icke medlemmar 500 kronor för buffé med välkomstdrink och ett glas vin, öl eller vatten samt dessert och kaffe. Beloppet skall vara insatt på Föreningen Gamla Blackeborgares plusgiro-konto 1179911-1 senast fredagen den 25 oktober och är automatiskt en anmälan till festen.

Plats: Blackeborgs gymnasium